

TÅRNBOG KIRKE OG SOGN



Oktober - November - December - Januar

Alt det smukkeste gør ondt ...

En af sommerens helt uundgåelige sange ved siden af 'Danmark nu blunder den lyse nat' og alle de andre skønne gamle sommersange, som er med til at sætte en i den helt rigtige sommerstemning, når de besynger vort lands skønhed og den glæde og intensitet, som vi mennesker mærker, når sommeren rammer, og det for en stund er, som om alt går i stå i et lykkefyldt øjeblik af lykke og lyse nætter, er en nyere en af slagsen. Som måske også synges om 100 år i hvert fald har den fået plads i sidste udgave af Højskolesangbogen.

Og jeg forstår det godt. For hver gang jeg lytter til sangen, sker der noget med mig. Hver gang er der noget nyt, som jeg lægger mærke til. Og i år var det første gang jeg lagde mærke til den melankoli, den vemod, som sangen også rummer. Den vemod over at vi mærker det, mens sommeren er der, at vi ved det, at det får ende, ja og at vi også mærker det, mens vi lever: glæden og smerten.

For det var også lige der, mens min søn og jeg gik ude i haven en sensommerdag, at han rev sig på en brombærtorn og sagde: Hvorfor har Gud egentlig skabt noget, der smager så godt, og sat det på buske, der river så hårdt?

Og så dukkede sangen op hos mig: 'Frit land':

"Sommeren var gået,
da jeg rev mig på din torn
Alt det smukkeste gør ondt
Fra myggestik ved søerne til
trådene i bølgerne
der brænder hendes ben.
Vi ska' kaste os i bølgerne,
der slår mod kysten ind
Frit land, frit land, mit sted"

For det gør det jo, det gør ondt. Sommeren gør ondt, fordi vi ved den slutter, sådan som vi nu er nået til efteråret og bladene falder af træerne og mørket overtager dagen. Lykken gør ondt, fordi

vi ved den af og til forandres til ulykke. At blive forældret er det største, det bedste, det mest fantastiske, men det gør også ondt, at vide at de små vokser op og finder ud af, at verden ikke kun er leg og latter. Selv kærligheden gør ondt. Og livet er vidunderligt, når vi tør kaste os i bølgerne, der slår mod kysten ind, men livet gør også ondt.

Livet, dette forunderlige menneskeliv, der kan gøre så ondt, når vi rammes af vemod. Af undren, af afmagt, når vi ikke forstår, hvorfor Gud har skabt roser med torne, sommeren og vinteren, har skabt livet men også døden, har skabt os mennesker med evnen til at gøre det gode, men også i en evig kamp for ikke at gøre det onde.

Og der er det så nemt at mærke vemodet, som følger med det at være menneske. Vemodet over aldrig helt bare at turde at kaste sig ud i bølgerne og leve livet som var det en lang skøn sommerdag, ja, som var himmeriget lige her på jorden hos os, sådan som vi ind i mellem føler det, når lykken rammer os og frygten for, at den forsvinder sekundet efter rammer.

Og det er også lidt den samme vemod og melankoli og en snert af afmagt, jeg rammes af, når jeg ind i mellem hører folk sige, at som kristne skal man kunne tilgive alt og være lidt bedre end andre. Og jeg kan læse at Jesus kalder alle os, der kommer til at tale grimt om de andre og også lidt for ofte, godt ved, at vi ikke gør det gode naturligt, men har meget lettere ved at gøre det onde, at såre, at slå ihjel med grimme ord og hån ind i mellem, for skyldige.

Og endnu mere rammes jeg af afmagt, når Jesus fortsætter med at sige til os, at vi skal gå endnu længere end at behandle andre ordentligt. Vi skal gå så langt i vores godhed, at vi skal tilgive dem, der har

gjort ondt mod os. Vi skal række en hånd ud mod selv vores fjender. Vi skal forlige os med dem, der har gjort livet hårdt og surt for os.

Og det er selvfølgelig smukt. Det er selvfølgelig også det, jeg forsøger at lære min søn derhjemme, når den han troede var bedstevennen har svigtet, men jeg gør det altid med følelsen af at være en hykler. For jeg ved det godt. Hvor svært det er at tilgive. Hvor umuligt det kan være at forlige sig med, at den anden ikke er som man troede.

For det er jo det tilgivelsen går ud på. At tilgive er ikke at glemme. At tilgive er ikke bare at trykke på vor tids populære pytknap. For det man kan sige pyt til, behøver ikke tilgivelse. Det der skal tilgives er det utilgivelige. At tilgive det er vidt-rækkende. For det betyder at du, dig der er blevet krænket, dig der er offeret, forliger dig med, og accepterer at sådan er det menneske nu engang også som du står over for, og at du alligevel vil forlige dig med det menneske.

Og det er vel det største i livet at kunne tilgive, som når holocaustoverlevende tilgiver deres bød-del. Men det er bare ikke alle der kan tilgive det utilgivelige. Heller ikke i mindre målestok. Det er ikke nemt som barn at tilgive den ven, der viser sig at være manipulerende og voldelig. Det er hel-ler ikke nemt som voksen at tilgive de mennesker som har skuffet alt for mange gange.

Men det er jo det, der er budskabet til os fra Jesus. Det er det krav vi stilles overfor og det krav det bukker jeg under for. For

det kan jeg ikke leve op til.

Og det er da også derfor at sangen rammer mig, så befriende rart hvergang jeg kæmper med at skulle gøre det gode:

“Tilgiv mine øjne, de ser kun fra næsen og ned, hvordan sku jeg ku bære hele kloden på mit skød? Hele verdens smerte kommer ikke mine ved, frit land, frit land, mit sted.”

For der er jo en sandhed i de ord. For det er jo så hjerteskrærende sandt at vores egne øjne egentlig kun ser fra næsen og ned, for hvis vi kigger op og kigger ud, så gør det ofte alt for ondt. Men det er jo også lige nøjagtig derfor at vi har brug for kirken, når vi ikke kan gøre det gode, for kun Jesus han kan det vi ikke kan. Jesus kan bære al klodens smerte i sit skød. Og

Jesus gør det. Lige der, hvor vi ikke kan tilgive de andre, lige der hvor andre ikke kan tilgive os, lige der er der kun et at sige til Gud: tilgiv mine øjne, de ser kun fra næsen og ned.

Og der, lige der når vi beder om tilgivelsen, så tilgiver Gud os hver fejl vi begår i vores svære menneskeliv. Lige der sætter Gud os fri til at leve vores liv og kaste os i bølgerne i visheden om, at selvom vi til tider tynges af den dårlige samvittighed over

aldrig at gøre det godt nok over for andre, så kan vi alligevel leve vores liv i visheden om at den eneste der kan bære hele kloden er Jesus, så vi kan vi gå ud i verden i visheden om at med Gud i vores liv, så er vi tilgivet så vi sammen kan skabe himmerige lige her på jorden, mens vi lever.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard



Giv os i dag vort daglige brød

Sommeren er forbi og det er nu efter-år. En sommer med først voldsom tørke og derefter masser af regn, som ikke er den bedste cocktail for årets høst. Høsten er overstået, dog mangler sukkerroer og majs, og dem der har have kan stadig høste æbler, kål, porre, rødbeder og gulerødder.

Hvordan er det så gået med høsten? "De landmænd piver jo altid", nej det håber jeg ikke er rigtigt, for som landmænd har vi selv valgt vores erhverv og ved, at vejret som vi er afhængige af, det giver til tider nogle store udsving i udbytterne og dermed til indtjeningen. Danmarks høst er netop opgjort til 6,9 millioner tons i 2023, mod 9,6 millioner tons i 2022 og ligeledes omkring 10 millioner tons i 2020 og 2021.

Det vil sige ca 30 % mindre udbytte.

Men tilbage til overskriften. Når vi er i kirke beder vi "Fa-dervor". Tænker vi så der over hvad vi hører og beder med på? Eller er det bare en remse som vi kan, uden at tænke over indholdet? Og er det en selvfølge, at vi altid kan få det brød vi lige netop vil have?

Ja, mange spørgsmål, men krig i Eu-ropas store kornkammer - Ukraine, og voldsomme udsving i høstudbytterne grundet vejret, og så lige en politisk beslutning om at i 2023 og fremover skal vi have 4 % af jorden der ikke må dyrkes, og skal være såkaldt brak eller blomsterbrak. Ja jeg må da indrømme de marker med Solsikker, Honningurt, Rødkløver og flere andre arter, det har da været et flot syn i sommer og efterår.

Men kan vi så fortsat regne med mad/brød til alle. Ja her i Danmark får vi formentlig det, vi kan spise, men på verdensplan ser det ud til, at flere og flere sulter.

Hvad har vi så gjort, så vi har det bedre end mange andre? Ja det ved jeg ikke, men lidt taknemmelighed over, at vi har



det så godt ville ikke skade.

Lad os mødes i kirken på søndag og bede med på "Giv os vort daglige brød" også til dem i verden der sulter.

Jeg vil slutte med mit yndlingsvers fra salmebogen nr. 728:

"Du gav mig ,o Herre en lod af din jord
som jeg nu min egen må kalde
Da gav mig et dagværk og brød til mit bord
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde."

Med ønsket om et godt efterår.

Arne Petersen.

Formand for menighedsråder

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

‘3xbeliggenhed’ boligprogrammet der kører på TV2, faldt jeg over en aften, hvor dagens arbejde havde været alt for hårdt og tungt og jeg bare skulle slappe fuldstændigt af uden at tænke på liv og død. Og det var som en åbenbaring at se det boligprogram, hvor boligsøgende falder for beliggenheden, for det er jo det, der på en og samme tid er Tårnborgh Kirkes velsignelse og forbandelse.

Beliggenheden så smukt ude i Guds natur med vandet og Storebæltsbroen som smukkeste baggrund. Det er beliggenheden, der gør, at jeg som præst har mange flere kirkelige handlinger som dåb, vielser og bisættelser end Tårnborgh Sogns befolkningstal ellers lægger op til, fordi folk vender hjem for at blive viet og få døbt deres børn. Ja, og også til sidst vender hjem for at blive bisat i Tårnborgh Kirke, så de i evigheden kan nyde den smukke udsigt ved Tårnborgh Kirke.

Det er en velsignelse at være en kirke, der flittigt bliver brugt, men det er også en forbandelse at være den præst, der aldrig kan nå at besøge enken eller enkemanden, eller den der er blevet alvorligt syg, fordi der altid er en prædiken der skal skrives og en gudstjeneste der skal forberedes.

Derfor er der nu indledt et samarbejde med Boeslunde Sogn om, at præsten der skal bistå Tårnborgh Sogn, så der bliver en aflastning til Sognepræsten i Tårnborgh.

Derfor vil I fremover også ind i mellem

om søndagen og til bisættelser og vielser kunne møde præsten fra Boeslunde Birgitte Saltorp i kirken.

Birgitte skriver om sig selv: Som ung præst var jeg ti år i Nordvestsjælland, inden jeg blev højskolelærer og siden præst ved Den danske Kirke i Vancouver. Efter jeg kom hjem fra Canada, har jeg taget en del længerevarende vikariater, blandt andet i 2019 og igen fra december 2022 i Boeslunde, hvor jeg nu har besluttet mig for at slå mig ned.

Mit første møde med Tårnborgh Kirke var en vielse i 1997, og jeg har hen over dette forår haft glæden af igen at holde gudstjenester og kirkelige handlinger i det dejlige, lyse kirkerum. Nu får jeg så det tillidshverv at følge jer i tykt og tyndt, for så vidt jeg skal tage gudstjenester, når Nina Dyrhoff Nyegaard har fri, og jeg skal tage cirka hver femte kirkelige handling, så forhåbentlig vil I opleve mig som imødekommende og værdig til jeres tillid.



Kirkegården her og nu samt efteråret

Sommeren har været meget special i år, først var det meget tørt – hvor vi havde svært ved at holde vores forårsbeplant-

ning i live. Og da vi plantede vores sommerblomster kom regnen – desværre for alle dem som skulle holde sommerferie.

Kunst og Kirker

Tårnborg Kirke er igen i år en del af arrangementet Kunst og Kirker, hvor 14 kirker i Slagelse fylder kirkerne med kunst.

Udstillingen foregår den **10. nov.-12.nov. 2023**

I Tårnborg Kirke vil der både være keramik skabt af Vibeke Frost samt billedkunst skabt af Terese Andersen.

Udover det specielle ved at opleve kun-

sten i kirkerummet er det også muligt at komme til orgelmatiné med kirkens organist om lørdagen, og højmesse ved kirkens præst om søndagen. Menighedsrådet håber, at mange vil besøge kirken og dermed udstillingen i løbet af de to dage. Vi er selvfølgelig vært ved lidt at drikke samt tilhørende snacks.

Vi glæder os til at se jer i vores skønne beliggende kirke.

Se mere på: www.kunstogkirker.dk

Musik fra Notre-Dame i Tårnborg - Kunst og Kirker

Den 11/11-2023 kl. 11 i forbindelse med Kunst og Kirke i Tårnborg Kirke spiller organist Steen Johansson en orgelmatiné, der varer ca. 30 minutter.

Der vil blandt andet blive spillet den store suite "Suite Gothique" af komponisten Léon Boëllmann. Han var organist ved Sct. Vincent de Paul domkirken, og man ved, at han har spillet koncerter i Notre-Dame. I suiten indgår den meget smukke "Prière à Notre dame" (bønnen til Vor Frue). Der vil også blive spillet

musik af den Franske komponist Léfébure-Wély, der er meget dansende og anderledes kirkemusik. Der er gratis adgang.

Efter koncerten kan man gå rundt og se den udstillede kunst.



Danmarksmestre til Jagtgudstjeneste 15. oktober kl. 17.00



Igen i år afholder vi jagtgudstjeneste i samarbejde med Syd-Vestsjællands jagtforening med efterfølgende spisning i konfirmandstuen. I år har vi den ære, at det er Danmarksmestrene i Jagthornblæsning: Kirke-Stillinge Jagthornblæsere, der

blæser os et stykke under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten mødes vi over en vildtgryde i konfirmandstuen.

Tilmelding til spisning senest den 10. oktober på ndn@km.dk

Årets julekoncert i Tårnborg Kirke med Ars Nova Koret

1. søndag i advent den 3. december kl. 19.00, synger Ars Nova Koret, Slagelse, et program bestående af advents- og julesange. Sange som vi alle elsker og kender. Vi vil også blive præsenteret for mindre kendte julesange. Undervejs i koncerten vil der være fælles sange, hvor man kan synge sammen med det gode kor.

Ars nova Koret, Slagelse, er oprettet i

1974 af tidligere organist Ebbe Truelsen (Sct. Mikkel's kirke), og organist Lene Poulsen (tdl. Halskov kirke), Ars Nova betyder "Ny kunst". Koret har i 2024 50-års jubilæum, der er ca. 30 medlemmer. Koret har de sidste 20 år været ledet af Solveig Bjergkvist, som til daglig er organist og korleder i Pedersborg Kirke i Sorø.



Babysalmesang i Tårnborg kirke.

Kunne du tænke dig at give dit barn en unik oplevelse i den lokale kirke, og vænne barnet til kirkerummet fra en tidlig alder. Så er der en unik mulighed i Tårnborg kirke, hvor organisten starter babysalmesanghold op tirsdag d. 16/1-2024 kl. 10.00

Holdet kører 10 gange, og sidste gang er 9/3-2024.

I undervisningen vil vi synge både salmer og børnesange og vi vil lege. Alt sammen noget man kan bruge derhjemme. Sangene er samtidigt gode redskaber til at styrke dit barns sanser og motorik. Babysal-

mesang er for børn fra 1-2 måneder op til 9 måneder. Babysalmesangen foregår i kirken og varer ca. 45 minutter og er gratis. Det er vores organist Steen Johansson der underviser, og han har taget kurser, i

babysalmesang hos Anne-Mette Riis, der var initiativtager til babysalmesang.

Der er tilmelding til undervisningen som kan ske via vores hjemmeside, www.tårnborghkirke.dk

Advent og jul i Tårnborg Kirke

I skrivende stund er septembers himmel smuk blå og der er varmt som på en skøn sommerdag, men vi ved det godt at dagene mørkes og efteråret snart ribbes for grene og vinteren står på døren.

Men med vinterens mørke kommer også adventstiden og juletiden med al dens lys og hygge og adventstiden og juletiden byder også på en vifte af forskellige gudstjenester og musikoplevelser i Tårnborg Kirke såsom juleaftens hyggelige fællesskab med mange fra sognet, nytårsgudstjenesten, hvor champagnepropperne springer og traditionen med de 9 læsninger.



De 9 læsninger 10. december kl. 16

Oplev en højtidelig 9 læsninger gudstjeneste i Tårnborg kirke, der i år er søndag den 10/12-2023 kl. 16.

De 9 læsninger er oprindeligt en tradition fra England der blev startet i 1880. Den spredte sig til flere Engelske kirke og siden 1918 har den været en fast tradition juleaften I Kings College Chapel i Cambridge. .

Gudstjeneste står præst Nina Dyrhoff Nyegaard for. Vores organist Steen Johansson og sanger Annette Justesen leder

os igennem samle sangen.

I år får vi til gudstjenesten et særligt besøg af Tårnborg kirkes eget nye kor, Tårnborg Kor, som vores organist Steen Johansson har startet. Koret har øvet et års tid, og koret består af folk fra vores område. De øver hver tirsdag aften, hovedformålet er at lærer at synge, og lærer at synge flerstemmig sammen med andre.

Koret medvirker første gang ved de 9 læsninger, hvor de vil synge et par kendte julesange og salmer for os.

Aktivitetskalender

Hyggeklubbens program i efteråret 2023 vinteren 2024

04. okt. kl.	kl. 14.30	Leif Hansen fortæller om Isbådsmuseet
18. okt. kl.	kl. 14.30	Kurt Jacobsen: "Husker du de gode gamle dage?"
01. nov. kl.	kl. 14.30	Vi synger til Frands Otto Rosengren og Torben Ralsteds harmonika musik
15. nov. kl.	kl. 14.30	Julebanko
29. nov. Kl.	kl. 14.30	Juleafslutning med gløgg og æbleskiver, julehistorie og julesange
10. Jan. kl.	kl. 14.30	Fysioterapeut Kasper Hejlesen fortæller om livskvaliteten ved at bevæge sig
24. Jan. kl.	kl. 14.30	Bedemand Gitte Kristensen fortæller om sit arbejde og om "Min sidste vilje"

Litteraturkredsen i konfirmandstuen

03. okt.	kl. 15.30
07. nov.	kl. 15.30
05. dec.	kl. 15.30
09. Jan.	kl. 15.30

Sommersang i kirken

20. jul.	kl. 20.00
24. aug.	kl. 20.00
14. sept.	kl. 20.00

Koncert

11. nov.	kl. 11.00	Orgel-Matiné: Musik fra Notre Dame v. Organist Steen Johansson
03. dec.	kl. 19.00	Julekoncert med Ars Nova koret fra Slagelse

Særlige gudstjenester

15. okt.	kl. 17.00	Jagtgudstjeneste og efterfølgende spisning - husk tilmelding til spisning
05. nov.	kl. 16.00	Alle Helgens gudstjeneste
10. dec.	kl. 16.00	De Ni Læsninger
24. dec.	kl. 14.00	Juleaftensgudstjeneste
24. dec.	kl. 15.30	Juleaftensgudstjeneste
01. Jan.	kl. 16.00	Nytårsdag - Med bobler i våbenhuset efterfølgende

Menighedsrådsmøder i Sognehuset - offentlig adgang

26. okt	kl. 19.00
23. nov	kl. 19.00
14. dec.	kl. 17.00



Oktober			
08. oktober	kl. 10.30	18.s.e.trinitatis	????
15. oktober	kl. 17.00	Jagtgudstjeneste	Nina Dyrhoff Nyegaard
22. oktober	kl. 10.30	20.s.e.trinitatis	Nina Dyrhoff Nyegaard
29. oktober	kl. 10.30	21.s.e.trinitatis	Nina Dyrhoff Nyegaard
November			
05. november	kl. 16.00	Alle Helgen	Nina Dyrhoff Nyegaard
12. november	kl. 10.30	23.s.e.trinitatis	Nina Dyrhoff Nyegaard
19. november	kl. 09.00	24.s.e.trinitatis	Birgitte Saltorp
26. november	kl. 10.30	Sidste søndag i kirkeåret	Birgitte Saltorp
December			
03. december	kl. 10.30	1.s.i.advent	Nina Dyrhoff Nyegaard
10. december	kl. 16.00	De ni læsninger	Nina Dyrhoff Nyegaard
17. december	kl. 10.30	3.s.i.advent	Birgitte Saltorp
24. december	kl. 14.00	Juleaften	Nina Dyrhoff Nyegaard
24. december	kl. 15.30	Juleaften	Nina Dyrhoff Nyegaard
25. december	kl. 10.30	Juledag	Nina Dyrhoff Nyegaard
26. december	kl. 10.30	2. juledag	Nina Dyrhoff Nyegaard
31. december	kl. 10.30	Julesøndag	Nina Dyrhoff Nyegaard
Januar			
01. januar	kl. 16.00	Nytårsdag	Nina Dyrhoff Nyegaard
07. januar	kl. 10.30	1.s.e.H3K	Birgitte Saltorp
14. januar	kl. 10.30	2.s.e.H3K	Nina Dyrhoff Nyegaard
22. januar	kl. 10.30	Sidste s.e.H3K	Nina Dyrhoff Nyegaard
28. januar	kl. 10.30	Septuagesima	Nina Dyrhoff Nyegaard

Kontakt

SOGNEPRÆST

Nina Dyrhoff Nyegaard
Marsk Stigsvej 19, Halseby
4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021
ndn@km.dk
Mandag fri

ORGANIST

Steen Johansson
tlf. 60893143
organistaarnborg@gmail.com

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Arne Pedersen
Krummerupvej 57
4250 Fuglebjerg
2331 2756
arnekrummerup@gmail.com

Praktisk vejledning

Hvis du ringer til præsten, og telefonen ikke bliver taget, så indtal en besked eller send en sms, så præsten ved, hvem der skal ringes tilbage til, og så du ikke behøver ringe forgæves flere gange.

Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.

Begravelse/bisættelse: Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til sognepræsten.

Vil du tale med din præst?

Når livet gør ondt, kan du tale med din præst!

Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål. Præsten er én, du kan tale med om alle de tanker, der kan opstå, når det er svært at være menneske.

Præsten har tavshedspligt, og du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd i samarbejde med Tårnborg Lokalråd.

Redaktør: Sognepræsten.

Fotos: Erik Dohlmann, Steen Johansson, Irene Kjergaard, Jette Kjærside, Nina Dyrhoff Nyegaard

Kirkebil

Har du problemer med at komme til gudstjeneste eller andre arrangementer i Tårnborg Kirke, så har du mulighed for at benytte kirke bilen, som Tårnborg Menighedsråd betaler. Beboere i sognet samt sognebåndsløserne inden for kommunegrænsen kan benytte kirke bilen ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer. Ring på tlf. 70252525 senest en time før for at bestille bilen.

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside

www.tårnborghkirke.dk eller på Facebook: Tårnborg Kirke

GRAVER

Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 45, Halseby
4220 Korsør
3063 5417
graverkontor4220@gmail.com
Mandag fri

KIRKESANGER

Annette Justesen
tlf. 4128 0738
ajjustesen@jubii.dk

KIRKEVÆRGE

Max Klintskov
Violvej 49
4220 Korsør
2320 7088
dm.klintskov@gmail.com